

Ctrl+Alt+Del!*

Αρκετά περιπλανηθήκαμε με σακίδια στην πλάτη στην ΝΑ Ασία. Η οδυγική μας περιπέτεια ξεκινά από το μπδέν - όσα και τα χιλιόμετρα του νέου μας κινητήρα - με προορισμό την Αυστραλία!

* ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ



ΟΤΑΝ διαβάζετε αυτό το άρθρο, μάλλον θα είμαστε στην Αυστραλία. Και λέμε «μάλλον», γιατί στην Κουάλα Λουμπούρ γράφονται αυτές οι γραμμές. Τα καλάνεα είναι ότι το Discovery φοράει έναν ολοκαίνουργο κινητήρα. Τι ανάσα ανακούφιστηκι αυτή, όταν τον βάλαμε μπροστά για πρώτη φορά... Έπειτα από έξι εβδομάδες στο συνεργείο, με το αυτοκίνητο διάλυμένο στα εξων συνετέθη και με το μοτέρ να κτίζεται πάνω στο πλαίσιο μέρα με τη μέρα, ούτε εμείς δεν πιστεύαμε ότι θα ερχόταν και πάλι στη ζωή. Ανόλα πάνε σύμφωνα με το πρόγραμμα, θα πρέπει να έχουμε βάλει το Discovery σε κοντέινερ στις 21/2. Ενέα μέρες χρειάζονται για να φτάσει το πλοίο στο Φρεμάντλ, στο νοτιοδυτικό άκρο της Αυστραλίας, και τις ίδιες μέρες λέμε να φτάσουμε κι εμείς αεροπορικώς στο Περθ. Υπερα από δύο μήνες πεζοί, φαντάξεισαν όνειρο ότι ιδηγούμε και πάλι. Έχουμε σκουριάσει από την ακινησία, όμως δε βλέπουμε την ώρα που θα ξαναβγούμε στο δρόμο, θα οδηγούμε ολημερίς, θα φωτογραφίζουμε μανιωδώς και θα σταματάμε μόνο πριν νυχτώσει. Για να μαγειρεύει μία, να γράφει και να συνδέει το δορυφορικό άλλος και στο τέλος να ανοίγουμε τη Maggiolina μας και να κοιμόμαστε κάτω από τ' αστέρια με σάουντρακτη σιωπή της αυστραλιανής ερήμου, του περιβόλου σουίθακ.

Τώρα που το σκέφτομαι, είμαι βέβαιος ότι την πρώτη μας κιόλας νύχτα στη σκηνή ο εφιάλτης που ζήσαμε στην Ινδονησία θα αποτελεί μια γλυκιά ανάμνηση. Και μάλλον θα λέμε μεταξύ μας: «Θυμάσαι, ρε, που αφήσαμε το αυτοκίνητο δύο κομμάτια στη Μαλαισία και αλωνίσαμε το Σουλαουέζι με λεωφορεία, minibus, παπάκια και οτοστόπι»;



WO

01 Ήρωας μικρών και μεγάλων στο Γκοροντάλο είναι ο Νάνι Ουαρταμόνη, ένας αντάρτης που πολέμησε κατά των Ολλανδών αποικιοκρατών και των Ιαπώνων κατακτητών κατά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.
02 Ο Τζέγκα, ο ινδικής καταγωγής μυχανικός της Land Rover Malaysia, που έζησε και έδεσε μόνος του το Discovery. Από τη δουλειά του εξαρτάται η επιτυχία του ταξιδιού μας στη συνέχεια...



Με σακίδια στην πλάτη

Για περίπου τρεις εβδομάδες στο Σουλαουέζι μεταμφιεστήκαμε σε backpackers, και ομολογώ ότι το απολαύσαμε. Ξέγνοιαστη, χίπηκ ζωή. Ήταν ιδιαίτερα αγχολυτικό το να κινούμαστε χωρίς αυτοκίνητο στην απομακρυσμένη αυτή γωνιά της Ινδονησίας. Δεν είχαμε τίποτα να μας απασχολεί, πέρα από το να πάρουμε το επόμενο λεωφορείο και να προχωρήσουμε. Ούτε η κίνηση, ούτε η κατάσταση του δρόμου, ούτε η ποιότητα του πετρελαίου, ούτε η στάθμη των λαδιών ή η φθορά των ελαστικών. Απλά πράγματα. Βέβαια, έπειτα από δεκάδες ώρες σε άθλια υπεραστικά και σε σαπιοκάραβα, που στην Ινδονησία βυθίζονται σαν καρυδότσουφλα (ένα, μάλιστα, στα ανοικτά του Σουλαουέζι τις μέρες ακριβώς που ήμασταν εκεί...), πρέπει να παραδεχτούμε ότι το άθλημα έχει κι αυτό τους κινδύνους του. Φανταστείτε ότι το Σουλαουέζι-1.700 χλμ. απόσταση από το Μακασάρ μέχρι το Μανάντο-διασχίζει ένας δρόμος τόσο στενός, που, όταν συναντιούνται δύο λεωφορεία, το ένα σταματάει για να περάσει το άλλο. Η κίνηση είναι ελάχιστη, αλλά η μέση ταχύτητα δεν ξεπερνά τα 30 χλμ./ώρα με τα τοπικά ΚΤΕΛ, παρ' ότι τα οδηγούν «κωριάς αύριο». Πτώματα-θυμάμαι-φτάσαμε στη λίμνη Πόσο, ύστερα από δέκα ώρες κοπάνημα σε ένα λεωφορείο χωρίς κλιματισμό, φορτωμένο με τουσβάλια ρύζι μέχρι πάνω, με το μοτέρ να ανάβει στις ανηφόρες και τις εξατμίσεις να καίνε τις σόλες των παπουτσιών. Μωρά να κλαίνε κατουρημένα πάνω τους κι εμείς έτοιμοι να ξεράσουμε σε κάθε στροφή. «Α, ρε Discovery, πού είσαι...» μονολογούσαμε. Περνούσαμε από κάτι εκπληκτικά τοπία, αλλά πού να φωνάξεις «σταμάτα, οδηγέ». Μετά έπρεπε να βρούμε κάπου να κοιμηθούμε. Πού είναι η σκηνούλα μας; Κάτι χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, σε ένα συνεργείο, με το αυτοκίνητο παραδίπλα, σε δύο κομμάτια κι αυτό. Άλλού το σασί, αλλού το αμάξωμα, σαν κουφάρι. Το «σπίτι» μας, για εξακόσιες μέρες τώρα, ήταν υπό διάλυση, κι αυτό ώρες ώρες μας πείραζε πολύ.

Όσο, λοιπόν, πέρφταμε και αγκωνόμασταν για το πότε θα έφτανε ο κινητήρας από την Αγγλία και για το αν όλα θα πήγαιναν καλά στη συναρμολόγησή του, τόσο προχωρώσαμε στην καρδιά του εξωτικού αυτού ντοσιού που λιγότεροι από χιλιοί ταξιδιώτες επισκέπτονται κάθε χρόνο. Όσοι, δηλαδή, καταφτάνουν στο Μπαλί -την τουριστική λοκομοτίβα της Ινδονησίας- κάθε δύο ώρες!

Σύμφωνα με τις επιχειρήσεις, το Σουλαουέζι μπορείνα βλάψει σιβαρά πτν υγεία των τουριστών. Το κεντρικό τμήμα του ντοσιού τα τελευταία χρόνια συγκλονίστηκε από τη διαμάχη ανάμεσα σε μουσουλμάνους και χριστιανούς. Όταν φτάσαμε στο Πόσο, μια offlimits πόλη μέχρι το 2005, επικρατούσε εκκωφαντική πρεμία. «Δε μου αρέσουν οι φάτσες εδώ» έλεγε ο Βούλα. Πράγματι, δεν έβλεπες χαμόγελα όπως αλλού, οι άνθρωποι ήταν κάπως τσιτωμένοι. Οι ίδιοι άνθρωποι που ζούσαν αρμονικά μεταξύ τους μέχρι το 1998, όπότε φανατικοί ισλαμιστές, εγκάθετοι της Τζακάρτα, ήρθαν εδώ και άρχισαν να σπέρνουν τον τρόμο. Η Τζαχάντ συνεχίστηκε με βομβιστικές ή ένοπλες επιθέσεις σε πόλεις όπως το Πόσο, η Τεντένα και το Πάλου μέχρι το 2005, που άλλαξε... βιολίκι κυβέρνηση. Το αποτέλεσμα; Οι κάτοικοι του Σουλαουέζι είναι έκτοτε χωρισμένοι σε δύο στρατόπεδα.

Ναυαγοί στα νησιά Τόγκιαν

Νά' μαστε, λοιπόν, σε ένα σαπιοκάραβο προς τα νησιά Τόγκιαν, το οποίο ναύλωσε η Σίλβι, μια Αμερικανίδα ανθρωπολόγος που ζει εδώ και είκοσι χρόνια στο Σουλαουέζι. Είχε τόσο κύμα, που σε κάποια στιγμή η πλώρη βυθίστηκε και ο καπετάνιος έπεσε κάτω, όταν τα νερά μπήκαν ορμητικά στο αμπάρι. Μουσκέμα εμείς, προσπαθούσαμε να διατηρήσουμε το χιούμορ μας: «Πληγμένο βρέθηκε στην Ινδονησία το ζευγάρι των Ελλήνων που έκανε το γύρο του κόσμου!» Ο εφιάλτης κράτησε τρεις ώρες, μέχρι που φτάσαμε στον παράδεισο: μια ακτή τετρακοσίων μέτρων, εντελώς απομονωμένη, με ψηλή άμμο, κοκοφοίνικες και δέκα ξύλινες καλύβες στην άκρη του Μπατουντάκα, ενός από τα έξι νησιά Τόγκιαν. Αυτό ήταν το Island Retreat. Εκεί βρήκαμε όλως τυχαίως δύο Κύπριους, τον Αντρέα και τον Πάνο, που ήρθαν για καταδύσεις. «Καλά που ήρθατε, παιδιά, γιατί είναι έξεινει από προμηθειες και ψάχναμε φρούτα στη ζούγκλα για να χορτάσουμε» μας είπαν με το «καλημέρα», εμφανώς έκπληκτοι με την παρουσία ακόμα δύο Ελλήνων στην άκρη του κόσμου.

Την επομένη πήγαμε παρέα για κατάδυση, στα ανοικτά του ντοσιού, σε έναν κοραλλιογενή ύφαλο. Βουτήξαμε από τη βάρκα και κολυμπήσαμε στα 2 μ. βάθος, κόντρα στο ρεύμα. Κατεβήκαμε στα 30-32 μ. Η ορατότητα ήταν εκπληκτική- μέχρι και η επιφάνεια ήταν ορατή. Το θέαμα, δε, συγκλονιστικό. Ήμασταν σε ένα βαράθρο γεμάτο κοράλλια, σπόγγους και μικρά ψάρια. Ένα απέραντο γαλάζιο ενυδρείο!



Mιλάτε bahasa;

Μπαχάσα είναι η επίσημη γλώσσα της Ινδονησίας και της Μαλαισίας. Έχει απολύτως δομή, χωρίς χρόνου, γένη ή πιληθυντικό, και εύκολη προφορά, γ' αυτό και είναι πολύ απλή να τη μάθεις.

ΟΡΙΣΤΕ ΚΑΠΟΙΑ ΒΑΣΙΚΑ ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ...

Σελαμάτ πάνγκι: Καλημέρα, **Σελαμάτ νταστάνγκ:** Καλησσάθησε, **Σελαμάτ ιζολάν:** Γεια σου (σ' αυτό που φεύγει), **Τερίμα κάστ:** Ευχαριστώ, **Σάμα σάμα:** Παρακαλώ, **Άπα κάμπα:** Τι κάνεις Μπέντορ/Μπάζαζ, **Τρικυκλι ταξι:** Μπέτασκ: Ποδόλατο-τρικυκλι ταξι, **Μπέμο:** Λεωφορεία, **Μίκροπετ:** Μικρό ταξι, **Μάντι:** Γούρνα με νερό, **Νόσμεν:** Φτηνό ξενοδοχείο, **Νάσι γκορένγκ:** Τηγανητό ρύζι, **Τελούρ:** Αβγό, **Μί γκορένγκ:** Τηγανητά νουντή, **Μπάξο:** Σούπα με κεφτέδες (γιουβαρλάκια), **Μάρταμπακ:** Τηγανητή, γεμιστή πίτα, **Μπαρούνγκ:** Υπαίθριο εστατόριο, **Καμπούνγκ:** Χωρί



THE WORLD OFFROAD

ΣΟΥΛΑΔΟΥΖΙ-
ΚΟΥΑΛΑ ΛΟΥΜΠΟΥΡ

03
03

03 την οντιά Μπούνακεν, στα ανοικτά του Μανάντο, και τα νησιά Τόγκιαν είναι από τους πιο δημοφιλείς καταδυτικούς προορισμούς στην Ινδονησία. Στα Μπούνακεν υπάρχουν μεγαλύτερα ψάρια και πιο δυνατά ρεύματα. Στα Τόγκιαν, που βρίσκονται μέσα στον κόλπο Τομίνι, τα μεγάλα ψάρια είναι πιο σπάνια, αλλά τα κοράλλια είναι ικόμα πιο εντυπωσιακά.

Ταχρώματα των οργανισμών ζωντάνευαν μέσα από την οθόνη της Cybershot, που για πρώτη φορά δόκιμαζα μετετοπιζόμενο υποβρύχιο κάλυψμά της. Ήταν η πρώτη φωτογραφία μου δεν κρυβόταν, καθώς σε μισή ώρα είχα καταναλώσει όλο τον αέρα στην μπουκάλα. Αναδυθήκαμε μαζί με τον Όμπι, το «γύρφτο της θάλασσας», γόνο της φυλής των Μπάτζο που δούλευε ως divemaster στο Island Retreat. Όταν επέστρεψαν οι έμπειροι δύτες από την Κύπρο, πήγαμε σε μια απόλιτη πάνω στην οποία υπήρχαν δύο καλύβες που τις είχαν φτιάξει οι Μπάτζο. Σε κάποια στιγμή ο Όμπι είδε κάτι στον ορίζοντα. Ήταν δύο ψαράδες που κρατούνταν από το αναποδογυρισμένο τους σκαρί. Τους περισυλλέξαμε και τους πήραμε στη στεριά. Ήταν σε απελπιστική κατάσταση. Το δέρμα τους ζαρωμένο και γεμάτο πληγές από το αλάτι. Έτρεμαν ολόκληροι από το κρύο, ήταν αφυδατωμένοι και πεινασμένοι. Τα μάτια τους σκοτεινά, γεμάτα τρόμο. Με όστι δύναμη τους είχε μείνει στη φωνή, μας εξήγησαν ότι είχαν ζεκινήσει πριν από τέσσερις μέρες 200 λχμ. δυτικά από τα Τόγκιαν. Τους έπιασε καιρός, ανατράπηκε ο βάρκα τους και οι ίδιοι - χωρίς σωσίβια - γραπτώθηκαν σ' αυτή, για να μην πνιγούν. Χωρίς νερό και τροφή για τέσσερις ημέρες, κι όμως επέζησαν οι αθέφοροι. Αν δεν τους βρίσκαμε, δε θα έβγαζαν την νύχτα. Από το διπλανό χωριό καλέσαμε την αστυνομία και την επομένη ήρθανταν αδέρφια τους για να τους μαζέψουν. Φεύγοντας, μας αγκάλιασαν όλοι τους με ευγνωμοσύνη. Ήμασταν οι σωτήρες τους, γι' αυτό και μόνο άξιζε η περιπέτειά μας στα Τόγκιαν, περισσότερο και από τις συναρπαστικές βουτιές, μέρα ή νύχτα, στους υφάλους. Από τους οκτώ ψαράδες που είχαν φύγει παρέα, οι δύο δεν επέστρεψαν ποτέ, όπως μάθαμε.

Η περιπέτεια είναι περιπέτεια

Τρεις νύχτες μείναμε τελικά στον παράδεισο της Σλήβι. Η Αμερικανίδα είχε έρθει εδώ για μια έρευνα πάνω στην παραδοσιακή ιατρική, και ξέμενε. «Δεκαεικόνα χρόνια έχω να πάω στο Σαν Φρανσίσκο» μας έλεγε. Δεν είναι και πολύ δύσκολο, ξέρετε, να τα παρατίσεις όλα και να μείνεις σ' αυτόν τον τόπο, όπου οι άνθρωποι είναι αγνοί, το τοπιό λες και βγήκε από καρτ ποστάλ και το καλοκαίρι δεν τελειώνει ποτέ. Όχι ότι η ζωή είναι εύκολη, μια περιπέτεια είναι τα Τόγκιαν. Η συγκοινωνία με τη στεριά είναι δύσκολη, τα κινητά δε λειτουργούν και, όταν πιάσεις καιρός, κινδυνεύεις να μείνεις χωρίς προμήθειες. Άσε που μπορεί να ξεμείνεις εκεί για μέρες. Παραλίγο να το πάθουμε αυτό. Όταν τέλειωναν τα χρήματά μας, είταμενα φύγουμε, αλλά το φέρι περνούσε με μία φορά την εβδομάδα. Έλα, όμως, που δε σταματούσε στο Resort. «Θα το ακούσουμε να περνάει, θα είστε σε επιφυλακή, θα μπείτε στη βάρκα και θα το σταματήσουμε εν πλω» μας είπε η Σλήβι, με την τρέλα που κουβαλούσε. Έτσι και κάναμε. Έφτασε, λοιπόν, το Puspita, το μόνο φέρι που ενώνει την Αρμπάνα με τα Τόγκιαν και το Γκοροντάλο, βγίκαμε κι εμείς με το βαρκάκι στο πλέλαγος να το σταματήσουμε, γεμάτοι αισιοδοξία. Φωνάζαμε, κουνούσαμε μαντλιά, αλλά τίποτα, το φέρι μάς προσπέρασε κιέψυγε. Καιώρα; Θα μέναμε για άλλη μία βδομάδα εδώ; Ευτυχώς, είδαμε να έρχεται ένα δεύτερο καράβι. «Αυτό θα σταματήσει» μας είπε ο βαρκάρος. Μπήκαμε μπροστά του και, ναι, έκοψε ταχύτητα. Έτσι, με οτοστόπ σε φέρι μποτ, δραπετεύσαμε από τα Τόγκιαν. Το κάναμε κι αυτό. Όσο για το Puspita, το βρήκαμε στο επόμενο λιμάνι και μας άφησαν να επιβιβαστούμε, παρ' ότι δεν είχαμε φράγκο για εισιτήρια. Ταξίδεψαμε όλη νύχτα από νησί σε νησί στον κόλπο Τομίνι, και το πρώτο φτάσαμε στο Γκοροντάλο. Αξέχαστη νύχτα, ξάστερη, και η θάλασσα λάδι. Ξαπλωμένος στο κατάστρωμα δεν μπορούσα να απολαύσω την ομορφιά της στιγμής. Το μιαλό έτρεχε πίσω στην Κουάλα Λουμπούρ, όπου το Discovery, το τρίτο μέλος της οικογένειας, περνούσε τη μεγαλύτερη περιπέτεια της ζωής του. «Πότε θα φτιαχτεί; Θα γίνει καλή δουλειά; Θα συνδέθει όλα αυτά τα καλώδια και οι σωληνώσεις όπως πρέπει; Θα πάμε, επιτέλους, Αυστραλία; Κι αν μας αφήσει πάλι;». Τότε μου ήρθαν στο μιαλό οι δύσκολες αγορές. «Αυτή είναι η απόλυτη περιπέτεια» σκέφτηκα. Στο έλεος της θάλασσας επίτεσσερις μέρες, να τρως τις σόλες των παπουτσιών σου για να ξεγελάσεις την πείνα σου. Πίστη δύναμη χρειάζεσαι για να βγεις ζωντανός από αυτό. Ασφαλώς, περισσότερη από εκείνη που έχουμε ανάγκη τώρα εμείς, για να διασκύουμε χωρίς φόβο και με πολύ πάθος την έρημο της Αυστραλίας. Το δίδαγμα θάρρους και ελπίδας των δύο μικροσκοπικών ψαράδων θα έχουμε καλά φυλαγμένο από τώρα και στο εξής στις αποσκευές μας. Για την επόμενη δύσκολη στιγμή, όπως καταλαβαίνετε... A. T.



13/1/2009

Πενιόλιο, Σουλιούσεζ:

10 ώρες ταξίδι, για να φτάσουμε στο νότιο άκρο της ειδυλλιακής λίμνης Πόσο. Βρίσκουμε κατάλιμμα σε παραλίμνιο μπανγκάλον με 4 ευρώ...

14/1/2009 Αγιάνα

Πρωινή βουτία στην πενικούδα νερό της λίμνης και άλλες δέκα ώρες ταξίδι με στοπότη και τοπικά μπινίους για τη λίμνη, απ' όπου ξεκινούνται καράβια για τα Τόγκιαν. Περνάμε από το Πόσο, επίκεντρο του εμπορίου ανάμεσα σε κρητανούς και σημαντικούς ιερούς.

25/1/2009 Κουάλα Λουμπούρ:

Επιστρέφουμε με την Air Asia στη Μαλαισία. Είχαμε πετύχει την προσέλευση με την προστασία της Επαρχίας Σεπάνγκ.

26-27/1/2009 Κουάλα Λουμπούρ:

Διήμερη αργία για τον εορτασμό της κανέκης πρωτοχρονίας. Το συνεργεύει με την προστασία της Επαρχίας Σεπάνγκ.

10/2/2009

Μετά τις τελικές ρυθμίσεις, ο κινητήρας πάτησε!

30/1/2009

Σε τρεις εργάσιμες ημέρες,

ο κινητήρας έχει κιδάση σαναρμόλυγη

πανδοχείο της πόλης.

Παιάνισμα της προβλήματος

επιβιβαστούμε στην πόλη.

11/2/2009

Παιάνισμα της προβλήματος

επιβιβαστούμε στην πόλη.

Παιάνισμα της προβλήματος